

'Ik betrap me er zelfs op dat ik weer heel blij kan zijn'

SCHIMMERT

In het volgende verhaal komen mensen aan het woord die door de behandelingen van doctor Lijesen de toekomst weer vol vertrouwen tegemoet zien en door mij werden geïnterviewd over de stap die zij gezet hebben en die hun leven in positieve zin veranderde. Marcelino Lijesen heeft in een periode van meer dan dertig jaar vele honderden mensen geholpen op het moment dat zij dachten: 'Ik moet er maar mee leren leven'.

Harrie Schröder

'Het grootste deel van mijn leven ben ik depressief geweest. Voor zover ik me kan herinneren is het allemaal begonnen in mijn jeugd. Ik heb me eigenlijk altijd moeten voortslepen door het leven. Alhoewel ik een creatief persoon ben heb ik eigenlijk nooit de kans gehad echt te bewijzen wat ik kan. Ik zat totaal vast in mezelf en leefde een lange periode vol treurnis en kommer en kwel. Ik heb vele medici bezocht om vooruit te komen. De conclusie was dat ik leed onder chronische depressiviteit.

Wat volgde? Praattherapieën, medicijnen, psychologen, Bach-bloesem... Het ging 'up', maar ook altijd weer 'down'. Soms leek het even opgelost, het kwam echter altijd weer terug. Toen ik 66 jaar werd, had ik geen zin meer in het leven.

De slechte dingen beheersten me volledig en ik had nauwelijks nog positieve momenten. Doordat ik heel actief in de samenleving stond, wist mijn omgeving niet dat er iets met me aan de hand

was, maar als ik dan weer alleen was... Op advies van iemand besloot ik, als zeg maar laatste kans, een afspraak te maken met Marcelino Lijesen. Na twee behandelingen sloeg het om. Ik stond



op en had weer zin in de dag. Ik heb inmiddels vijf behandelingen achter de rug en het goede gevoel is gebleven. Ik betrap me er zelfs op dat ik heel blij kan zijn. Ik ben heel tevreden en als het gevoel blijft zoals het op dit moment is. Dan ben ik 100% tevreden!

Janine Schroten

'Een jaar geleden kreeg ik acute pijnklachten in mijn gewrichten. Het werd steeds erger en uiteindelijk ben ik via de huisarts bij de specialist in het ziekenhuis beland. Hier werden allerlei onderzoeken gedaan en röntgenfoto's gemaakt.

De conclusie was dat ik een vorm van reuma had en de oplossing een spuit in de knie. Deze zou een half jaartje helpen. Maar nee hoor, nog geen twee maanden later was het uitgewerkt. Toen ben ik teruggegaan naar de huisarts die tot de conclusie kwam dat er eigenlijk niks aan te doen was. Ik moest het maar accepteren en ermee leren leven. Dat was voor mij een behoorlijke shock. Alles veranderde toen ik een artikel over dokter Lijesen las. Ik maakte een afspraak en na twee behandelingen kon ik alweer dingen die ik maanden niet had gekund. Nu, na drie keer te zijn terug geweest, kan ik alles van een kopje vasthouden tot de hond uitlaten en van strijken tot afwassen. Ik ben Marcelino dan ook geweldig dankbaar dat hij me zo fantastisch geholpen heeft.'

'Vergoeding door vrijwel alle zorgverzekeringen'

Wie meer wil weten over de behandelmogelijkheden of een afspraak wil maken kan zich wenden tot de praktijk voor alternatieve geneeswijzen, Bekerbaan 39 in Schimmert, (045)4042714.

Of zie www.lijesen.nl Hier vindt u onder het kopje 'gastenboek' veel ervaringen van patiënten en bij 'media' een selectie uit de verschenen artikelen.

Bas van Heel