

# Schimmerts fenomeen geeft mensen hun levensvreugde terug

## ”Door het herhalen van deze kuur zie ik de komende pollentijd met veel vertrouwen tegemoet”

**Schimmert** – Ik betreed de wachtkamer van de praktijk van Marcelino Lijesen, omdat ik een afspraak met hem heb voor het afnemen van een interview, en loop naar de enige lege stoel. De twee heren aan weerszijde zijn druk met elkaar in gesprek. Het verhaal gaat over schoenen. “Ik kon vroeger alleen schoenen dragen van gelooide leer. Als ik anderen aantrok dan was het binnen de kortste keren prijs. Verschrikkelijke jeuk en dan ga je vanzelf krabben, met het gevolg open wondjes, ontstekingen en de hele rataplan, maar daar weet je zelf ook alles van. Psoriasis is gewoon een afschuwelijke huidaandoening. Zes behandelingen van Marcelino waarbij accupunctuur met orthomoleculaire middelen werd gecombineerd waren genoeg en het leek wel of mijn lichaam was schoongewassen. Wist je trouwens dat ik er laatst achter kwam dat ik de kosten van die schoenen had kunnen verhalen op het ziekenfonds.”

De man links van me lijkt even na te moeten denken over zijn antwoord. “Ja het is zeer vervelend die psoriasis. Je zit ermee, het wordt erger op de momenten dat het slecht uitkomt en je denkt hier kom ik nooit meer vanaf. Wat die schoenen betreft, ik wist niet eens dat dat hielp. Maar ja het maakt nu ook niks meer uit. Ik ben er vanaf. Dhr. Lijesen heeft me een aantal keren behandeld, en na de eerste sessie al leek het proces tot stilstand gekomen. Het verergerde niet meer in de week tussen de behandelingen in. En na de volgende keren werd het minder en minder. Kijk maar eens naar mijn handen.” Hij steekt ze in de lucht en laat zijn blik triomfantelijk in het rond gaan. Als hij ziet dat zijn publiek groeit, gaat hij verder. “En mijn benen



*Marcelino Lijesen is behalve acupuncturist ook homeopaat, hypnotherapeut en magnetiseur. (Foto: Jan Valentijn)*

niet te vergeten.” Enthousiast trekt hij een van zijn broekspijpen op.

“Dat ziet er inderdaad goed uit, je ziet helemaal niks meer.”, mengt een vrouw die aandachtig heeft zitten luisteren zich in het gesprek. De man gaat nog even verder: “Ik zit weer lekker in mijn vel.. En dan zeggen ze in het ziekenhuis dat het ongeneeslijk is. Ik heb al jaren nergens meer last van. Elk voorjaar een kuurtje en ik kan in de zomer trots het strand op.”

“Komt u hier ook voor het laten behandelen van psoriasis?” vraagt de man aan mijn rechterzijde haar. “Nee”, antwoordt zij, ze wacht even en vervolgt “Ik had in de pollentijd altijd een enorme last van hooikoortsklachten die door de jaren heen verergerden. Het begon met verkoudheidsverschijnselen, maar aan het eind van

het verhaal had ik gezwollen en knalrode ogen en kreeg ik problemen met mijn ademhaling. Ik kon niet meer functioneren, dit kwam deels door de klachten maar ook door de medicijnen die ik kreeg voorgeschreven: pilletjes, drankjes en sprays. Deze hadden een slaapverwekkende uitwerking, ik denk dat de behandelingsmethode bestond uit rusten totdat de periode waarin je last had van hooikoorts voorbij was. Ik kon niks meer, zelfs op het werk heb ik me ziek moeten melden. Mijn vriend vond het op een gegeven moment welletjes en ging op zoek naar een behandelingsmethode. Uiteindelijk kwam ik hier terecht, en dat is een van de beste dingen die me is overkomen. Het bleek dat ik meerdere allergieën had en via accupunctuur en homeopathie heb ik de afgelopen zomer nergens last van gehad. Door het herhalen van deze kuur zie ik de komende

pollentijd met veel vertrouwen tegemoet.”

“En u”, vraagt ze aan een jongeman die keurig in het pak naast haar zit. “Waarom bent u hier, of is dat een brutale vraag?”. De man kijkt op van het tijdschrift dat hij zat te lezen en glimlacht. “Ik ben jaren geleden begonnen met rennen. Eerst een paar keer in de week een korte afstand, maar het ging steeds beter tot ik een keer of vier in de week zeker een uur ging lopen. Gewoon voor de ontspanning en omdat ik me er fysiek goed bij voelde. Toen sloeg het noodlot toe ik begon last te krijgen van hevige pijn op het scheenbeen, ook wel shin splints genoemd. Doordat ik wilde blijven lopen liep ik door de pijn heen met het gevolg dat de klachten zich verder verspreidden naar de knieën, enkels en later ook de rug. Op een gegeven moment kon ik niet meer lopen en besloot ik op zoek te gaan naar medische hulp. Er werd onderzoek gedaan en eigenlijk niks concreets gevonden, het werd op overbelasting gegooid. Ik kreeg therapie en pijnstillers en het advies om uit te rusten en op te passen met belasting. Ik werd onrustig, humeurig en kon moeilijk stilzitten. Bovendien sloeg de therapie niet aan en had ik het idee dat ik mijn lichaam aan het vergiften was met de medicijnen. Ik kon nergens heen met mijn energie, en de pijnklachten bleven aanwezig. Een kennis van mij las een artikel over Marcelino Lijesen en belde mij met de tip dat hij me misschien zou kunnen helpen. Ik had weinig vertrouwen in de zaak maar besloot toch eens langs te gaan. En tja ik moet nu bekennen dat de eerste behandeling al een super uitwerking had. Marcelino heeft echt ‘gouden’ handjes, want ik ben

hier nu zo’n drie keer geweest en denk dat ik van het weekend mijn trainingen weer ga hervatten.”

Marcelino Lijesen wordt tot ’s lands meest vooraanstaande alternatieve genezers gerekend. Hij ontdekte al op jeugdige leeftijd dat hij kon magnetiseren, maar besloot daar vooralsnog niets mee te doen. “Ik wilde niet blind varen op een gave die me in de schoot is geworpen”, stelt hij daarover. “Daarom ben ik gaan studeren en ik heb me bekwamd in onder andere massage, homeopathie, hypnotherapie en acupunctuur. Ook heb ik in de Verenigde Staten de universitaire studie Algemene Gezondheidsleer met goed gevolg afgerond. Ik ben gepromoveerd op het proefschrift ‘Health is more than the absence of illness’. Ik heb dus wel enige kennis vergaard, maar, ik kan het niet ontkennen, ondanks alle studie blijft magnetiseren een van de pijlers onder mijn werk. Anderzijds is het goed dat ik die kracht kan aanvullen en ondersteunen met de vakgebieden die ik me in de loop der jaren eigen heb gemaakt.”

Lijesen boekt opmerkelijke resultaten met de behandeling van de meest uiteenlopende klachten, zowel van lichamelijke als geestelijke aard. Ook helpt hij mensen bij het overwinnen van hun verslaving. Stoppen met roken kan dankzij een innovatieve lasertherapie zelfs met één consult.

Wie meer wil weten over de behandelingsmogelijkheden of een afspraak wil maken kan zich wenden tot de praktijk voor alternatieve geneeswijzen, Bekerbaan 39 in Schimmert, 045-4042714. Of zie het prikbord op [www.lijesen.nl](http://www.lijesen.nl)