

Marcelino Lijesen geeft al dertig jaar mensen hun 'leven' terug

SCHIMMERT

Marcelino Lijesen is dit jaar dertig jaar actief als vooraanstaand alternatief genezer. Resultaat, goed kunnen luisteren en een gedegen kennis van zaken vormen de pijlers van zijn succes. Een grote groep mensen heeft dit inmiddels aan den lijve ondervonden. Zij zijn genezen en hebben hun levensvreugde hervonden. De veelgehoorde boodschap 'leer er maar mee leven' is er eentje die niet in het woordenboek van doctor Lijesen staat. Marcelino Lijesen: "Het eigen afweersysteem van de mensen stimuleren, dat is wat moet gebeuren en dat is wat ik doe. Ik neem altijd de tijd voor de mensen, ik luister naar het verhaal dat ze te vertellen hebben, ik neem iedere klacht van de mensen serieus. Als ik zie dat mijn behandelingen geen resultaat zullen hebben, stuur ik de patiënt door naar een collega en begin ik niet eens aan een behandeling." In het volgende verhaal laat ik een aantal patiënten kort aan het woord. Het complete verhaal vindt u op www.lijesen.nl onder het thema 'media'.

Diana Keyders: 'Ik ben nu twintig jaar en heb sinds mijn elfde zoveel doctoren en ziekenhuizen bezocht om een antwoord te vinden op mijn klachten. Er werd van alles geroepen en geconstateerd. Fibromyalgie, ADD, Chronische vermoeidheid. Noem maar. De conclusie van een specialist was uiteindelijk dat ik er maar mee moest leren leven.. Dat kon ik bijzonder moeilijk, eigenlijk niet verwerken, en ik werd in mijn puberteit depressief. De psycholoog, bij wie ik onder behandeling was, gaf me de tip eens naar doctor Lijesen te gaan. Deze vertelde me bij het eerst consult dat het helemaal niet gek was dat ik me zo slecht voelde. Ik had veel te weinig energie. Nu ben ik zes acupunctuurbehandelingen verder en ik voel me veel beter. Ik sta veel positiever in het leven en veel mensen om me heen zeggen allemaal: 'ik zie dat het duidelijk beter met je gaat, alsof je een ander persoon geworden bent!' Dat voelt goed. Daarom heb ik een tatoeage laten zetten met de tekst: 'The past makes you stronger for the future'. Dat is precies hoe ik er over denk en zoals het nu met me gaat.'

Janice van der Steen: 'Onlangs heb ik besloten om naar Marcelino te gaan omdat ik me al anderhalf jaar psychisch niet goed voelde. Ik heb in het verleden een periode overmatig, verschillende drugs zoals xtc, coke en speed gebruikt waarna alle klachten zijn begonnen. Ik had last van hevige paniekaanvallen en het voelde alsof ik al een jaar lang in een waas en/of droomwereld leefde. Ik ben voor deze Klachten verschillende malen naar de huisarts en psychiater geweest, maar werd telkens van het kastje naar de muur gestuurd. Ik vulde de eigen vragenlijst na de andere in, werd zelfs gevraagd als testpersoon voor mensen met een psychose, maar ze hebben me nooit een fatsoenlijke behandeling aangeboden. Wel hebben ze een diagnose gesteld maar die was voor mijn gevoel niet helemaal juist. Het was allemaal een beetje van dit en een beetje van dat, maar niet waar het echt om ging. Na tien sessies besloot ik ermee te stoppen omdat het geen resultaat opleverde. Veel praatjes maar geen actie. Afgelopen zomer kreeg ik de rekening: 400 euro (eigen bijdrage). Gelukkig was ik verzekerd want het totale bedrag was 2000 euro. En dat alleen maar voor het invullen van een paar vragenlijsten. Van de week kreeg ik na een jaar tijd weer last van de psychische klachten. Ik had ze een jaar lang onder 'controle' weten te houden maar onderweg naar huis ging het mis. Ik had het gevoel dat ik geen controle meer over mijn gedachten, voelde alsof ik weer in een (mijn) droomwereld werd gezogen dieper en dieper en raakte volledig in paniek. Ik was ten einde raad want ik wilde 100% zeker NIET meer terug naar de psycholoog na mijn slechte ervaringen. Ik wist van Marcelino's bestaan af, want hij is een goede bekende. Ik had eerder nooit langs durven gaan omdat ik bang was om over mijn verleden te vertellen. (Ik heb dit altijd voor iedereen verzwegen omdat ik bevreesd was om veroordeeld te worden) Ik besloot om me over deze drempel heen te zetten en dezelfde avond nog kwam ik in paniek aan bij Marcelino. Hij ontving me meteen met open armen en vroeg me te vertellen wat mijn klachten waren. Het voelde meteen heel erg vertrouwd (alsof je thuis kwam in een veilige omgeving) en daarom durfde ik te vertellen over mijn slechte verleden. Na alleen mijn klachten verteld te hebben. Kon hij precies aangeven hoe ik me voelde en wat er aan de hand was. Op dat moment vielen voor mij alle stukjes van de puzzel op hun plek. Binnen nog geen vier minuten vertelde hij me waar ik last van had. Ik kon wel huilen van blijdschap.



Dat hij zo snel een antwoord wist op mijn vragen had ik niet durven dromen. Vooral omdat ik bij de psycholoog na tien sessies nog geen fatsoenlijk antwoord had! Dit had me niet alleen veel geld kunnen besparen, maar ook veel energie. Altijd heb ik gedacht dat ik met mijn psychische klachten moest leren leven totdat Marcelino me vertelde dat dit niet nodig was. Het enige wat hij van me vroeg was mijn doorzettingsvermogen om de behandeling af te maken en dit heb ik hier zeker voor over. Hij heeft me die zelfde avond nog behandeld met acupunctuur. Ik voelde vrijwel meteen een verandering. Mijn paniek was een stuk minder en de volgende dag voelde ik dat er geen enkele mogelijkheid meer was om in paniek te raken. Na mijn tweede behandeling merkte ik dat ik me al veel beter kon ontspannen tijdens de sessie dan de eerste keer. Ondanks dat ik van Marcelino's bestaan afwist ben ik altijd sceptisch geweest. Ik hoorde altijd van zijn succes, maar voordat ik iets geloof moet ik het zelf meemaken. Ik ben blij dat ik de stap genomen heb en hulp gezocht heb bij Marcelino. Mijn bezoek aan Marcelino heeft me weer hoop en positieve energie gegeven. Het zal een lange tocht worden maar ik heb er volle vertrouwen in dat hij me van mijn psychische klachten kan afhelpen.'

Peter Schaap: 'Ik had een drukke baan als vertegenwoordiger en was getrouwd. Mijn vrouw had verschrikkelijk veel last van ontzettende hoofdpijnen. Op een gegeven moment kwam ik, in het kader van mijn werk, in gesprek met Marcelino. Toen ik thuis kwam zei ik tegen mijn vrouw: 'Jij moet met je klachten naar doctor Lijesen. Hij kan je helpen.' Tot dat moment had zij haar klachten betoegeld met een hele kist pillen, poeders, drankjes en andere middelen tegen chronische migraine. Maar als de hoofdpijnen op het hevigst waren restte haar niks anders dan op de bank te blijven liggen met de gordijnen dicht. De eerste afspraak werd toch met enige scepsis gemaakt. Mijn vrouw had immers het idee dat als het de 'gewone' wetenschap niet lukte, waarom deze man dan wel. Het hele behandelingstraject bleek echter een bijzondere ervaring. Het vertrouwen groeide met de week en alles wat hij zei klopte gewoon. En de hoofdpijn? Waar de klachten naar toe zijn? We hebben geen idee, maar ze zijn al twintig jaar helemaal weg! We zijn Marcelino eeuwig dankbaar en ik ben blij dat ik hem ooit ben tegen gekomen.'

Wendy van As: 'Ik heb een dochtertje en tot haar vierde werd ze iedere nacht verschillende keren wakker werd. We dachten dat het met zuurstofgebrek te maken had. Sinds haar geboorte heeft ze geen nacht doorgeslapen en meldde zich iedere nacht

zeven tot acht keer. Dat is niet alleen vermoeiend voor het kind maar ook voor haar ouders. We dachten eerst dat het wel over zou gaan op een gegeven moment, maar toen iemand me adviseerde eens bij Marcelino langs te gaan, besloot ik dit te doen. Misschien zou het wel helpen... En ja! Al na de eerste keer dat hij haar gezien had, op een foto, ging ze weer beter slapen. Het was een heel bijzondere ervaring. Zo ging het twee weken. Ze sliep vrijwel de hele nacht door maar werd toch nog af en toe wakker. Ik vertelde Marcelino blij over dit fantastisch resultaat. Maar hij was niet tevreden. Hij zei me dat hij voor honderd procent ging en nodigde me met mijn dochter uit in zijn praktijk. En jawel hoor sindsdien slaapt ze de hele nacht door al weken lang. Het is een wonder. Ik ben er zo verschrikkelijk blij mee!"

Mevrouw Van As, de moeder van Wendy, die mee heeft zitten luisteren: "Het was voor mij zeker tien jaar onmogelijk om met mijn rechterhand achter op het hoofd te krabben. Ik kreeg mijn arm gewoon niet meer omhoog en kon niks meer vastpakken zonder dat het pijn deed. Ik ben hiervoor langs allerlei specialisten en therapeuten geweest maar niemand kreeg het opgelost. Ik was al gaan wennen aan het idee dat ik ermee moest leren leven totdat mijn dochter me vroeg of het me niks leek eens bij Marcelino Lijesen langs te gaan. Gezien de zeer positieve ervaring die zij had en het gegeven dat er niemand anders meer was die iets voor me kon doen maakte ik een afspraak. Ik werd welgeteld één minuut behandeld en kon zonder pijn mijn hand naar mijn schouder brengen. Ik voel me weer prima en kan me los en vrij bewegen. Geweldig." Marcelino vult nog aan: "Wat ik in dit geval niet snap is: waarom doen ze er niks aan? Je weet wat het is: een strak gewricht. En toch komt de dokter tot de conclusie: 'er is niks meer aan te doen.' Waarom laten ze deze dame tien jaar met pijn lopen. De dochter moest zelfs haar haren doen. En na een paar simpele 'behandelingen' kan ze weer alles zelf."

Henk Janssen: 'Mijn vrouw heeft sinds 1990 depressieve klachten. Is opgenomen geweest in het ziekenhuis, kreeg lithium voorgeschreven en kon hiermee tot 2009 aardig functioneren. Ze kreeg opnieuw problemen en de conclusie was dat haar schildklier niet meer werkte zoals het hoorde deer de lithium. Binnen vier maanden werd dit medicijn volledig afgebouwd en weer twee maanden waren de verschijnselen in alle hevigheid weer terug. De artsen besloten om onmiddellijk de volledig dosis lithium weer toe te gaan dien. Dat was niet zo verstandig, want in 2011 moest ze wor-

den opgenomen in Orbis. In 2012 belandde ze in Venray, waar ze van top tot teen werd onderzocht en dertig elektroshocks kreeg toegediend. Deze hadden in het begin wel effect, maar dat zakte weer snel terug. In februari van dit jaar werd ze ontslagen, opname had geen zin meer, ze was uitbehandeld. De klachten bleven. Opstartproblemen, huilbuien, woedeaanvallen... Toen las ik een artikel in de Trompetter over Marcelino Lijesen en maakte een afspraak. Al na een paar acupunctuurbehandelingen sloeg het aan. Weet u wat mijn buurman de week zei? 'Wat heb je met Bep gedaan? Ze ziet er zo anders uit. Vrolijker, meer open.' Nou dat is voor mij het bewijs, ze gaat vooruit. In de reguliere sfeer heeft niemand haar boven water gekregen en Marcelino doet het met een paar behandelingen.'

Mevrouw Schols: 'Zo'n tien jaar geleden ben ik voor het eerst bij Marcelino geweest. Toen met rugklachten waar ik al ruim vijfentwintig jaar mee liep. Hij heeft me er uiteindelijk helemaal vanaf geholpen en ze zijn ook nooit meer terug gekomen. Vier jaar geleden werd bij mij kanker geconstateerd en ik moest hiervoor vele behandelingen ondergaan, waaronder chemo. De acupunctuurbehandelingen bij Marcelino zorgden ervoor dat ik niet ziek en misselijk ben geweest tijdens het traject. In tegenstelling tot dat wat je vaak hoort voelde ik me prima. Toen ik tijdens de kerstperiode even stopte met acupunctuur, kwamen de klachten van misselijkheid opzetten tijdens de eerste chemo die volgde. Een andere bijkomstigheid was, doordat ik gewoon alles kon eten, dat ik bijkwam. Ik was goed op gewicht en kon uiteindelijk zes extra chemobehandelingen aan. In mijn geval met goed gevolg, omdat ik uiteindelijk 'kankervrij' werd verklaard. Ik kan het iedereen aanraden deze therapie bij doktor Lijesen te volgen om de bijverschijnselen tijdens de behandeling van kanker tot een minimum te beperken.'

Yvonne van den Bergh: 'Ik heb al ruim veertien jaar last van eczeem. Het begon met lichte klachten en eindigde met forse uitslag. In de periode daartussen had het een wisselend verloop, maar het is eigenlijk nooit een moment helemaal meer weg geweest. Ik heb werkelijk van alles geprobeerd om ervan af te komen. Diëten, vele middelen en methoden en in beperkte mate, omdat ik er geen voorstander van ben, medicijnen. In april ben ik begonnen met de behandelingen, met acupunctuur en een mede door hem ontwikkelde zalf, bij Marcelino. En de resultaten waren er al snel. In juli ben ik met vakantie geweest en heb ik voor het eerst in jaren weer eens kunnen zwemmen. Heerlijk. Uiteindelijk ben ik in die periode zeven weken niet behandeld en het is niet vergerd, ik ben helemaal clean gebleven. Ik ben dan ook heel tevreden. Gewoon, een ander mens geworden. Het leven is zoveel makkelijker, zowel werk als privé, zonder eczeem. Ik kan deze behandeling aan iedereen adviseren!'

Wie meer wil weten over de behandelingsmogelijkheden of een afspraak wil maken kan zich wenden tot de praktijk voor alternatieve geneeswijzen, Bekerbaan 39 in Schimmert, (045)4042714. Let wel even op: de praktijk is in verband met een seminar gesloten tot 22 oktober. De behandelingen worden vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Ook kunt u kijken op www.lijesen.nl Hier vindt u bij 'media' het complete verhaal van de patiënten hierboven. Kijk ook eens op het gastenboek.

Bas van Heel

Vergoeding door vrijwel alle zorgverzekeringen!