



Marcelino Lijesen is een alternatieve genezer...

Psoriasis. In september van het vorig jaar was de Limburgse Marjo Boessen ten einde raad. „Er moest bij wijze van spreken iemand met een stofzuiger achter me aanlopen om de niet aflatende stroom van huidschilfers op te ruimen,” zegt ze nu ietwat laconiek. Marjo is gelukkig. Want ze is met behulp van hypnose en magnetisme haar psoriasis zo goed als kwijt...

Laatst ben ik weer eens bij m'n huisarts geweest. Dezelfde die mij een paar maanden geleden het trieste nieuws vertelde dat ik leed aan die afschuwelijke ziekte die psoriasis wordt genoemd. En dat ik er het beste aan deed die kwaal maar gewoon te accepteren en ermee te leren leven. Omdat er volgens de medische wetenschap toch geen kruid tegen gewassen is. Een volledige genezing was volgens hem in ieder geval uitgesloten. Nou, hij was op z'n zachtst gezegd nogal verbaasd toen hij me weer terugzag! Ik liet hem trots zien dat die vreselijke, schilferige plekken, die eerder overal op m'n lichaam zo duidelijk te zien waren geweest, nu zo goed als verdwenen waren. „Ik weet niet hoe je dat voor elkaar hebt gekregen,” zei hij bij die gelegenheid tegen mij, „maar ga er alsjeblieft mee door. Want ik zie

hoe goed het helpt.” En natuurlijk ga ik er ook heel beslist mee door. Net zo lang tot die afzichtelijke psoriasis helemaal weg is...

Aan het woord is de Limburgse Marjo Boessen, een leuke en heel sympathieke vrouw van 26 jaar. Eind vorig jaar riep ze ten einde raad de hulp in van de hypnotherapeut en magnetiseur Marcelino Lijesen uit Heerlen. „Ik ben zo blij dat ik in contact gekomen ben met deze alternatieve genezer,” gaat Marjo verder, „hoewel ik er eerlijk gezegd eerst eigenlijk niet eens zo veel heil in zag. Maar van de andere kant zag ik het ook helemaal niet zitten jarenlang met allerhande vette zalfjes in de weer te zijn om de ziekte te bestrijden. Dat is namelijk tóch in de meeste gevallen het lot van psoriasispatiënten... Ik heb daarom de stoute schoenen aangetrokken en ik ben naar hem toe gegaan om me te laten behandelen.”

Veel tijd en aandacht

Marcelino Lijesen is helemaal niet het type man, dat men zou verwachten als er gesproken wordt over een alternatieve genezer. Dat neemt echter absoluut niet weg dat hij met hart en ziel verknocht is aan het werk waar hij zich intensief mee bezig houdt. „Ik besteed in de allereerste plaats erg veel tijd en aandacht aan de mensen die mij om hulp vragen,” zegt hij, „want ik ben ervan overtuigd dat juist dat een van de belangrijkste dingen is, die ervoor kunnen zorgen dat



...die erg veel tijd en aandacht aan zijn werk besteedt

een genezingsproces op gang wordt gebracht. Het gebeurt tegenwoordig jammer genoeg maar al te vaak dat men die factoren uit het oog verliest en dat werkt volgens mij beslist ten nadele van de patiënten. Daarom probeer ik in mijn praktijk dat gebrek aan aandacht te allen tijde te voorkomen. Het werkt. En Marjo's geval is daar een duidelijk voorbeeld van. Hoewel ik er tot nog toe niet bijster veel ervaring mee heb gehad, weet ik wel dat bij psoriasispatiënten nervositeit en gespannenheid een enorm grote rol spelen. Mensen die aan deze ziekte lijden sluiten zich vaak willens en weten buiten de leefgemeenschap, omdat de verschijnselen die met psoriasis gepaard gaan nogal afstotend schijnen te werken. De omgeving van de patiënt reageert afwendend, hoewel de ziekte absoluut niet besmettelijk is. Maar intussen voelt de psoriasispatiënt zich steeds meer tot afzondering gedwongen. Geestelijke gespannenheid is het logische gevolg daarvan en dat heeft op zijn beurt weer een funeste uitwerking op het ziektebeeld. Door die nervositeit worden de verschijnselen namelijk alleen maar veel en veel erger. Dat was ook bij Marjo heel duidelijk het geval. Ze was erg zenuwachtig toen ze hier voor de eerste keer verscheen en het stond voor mij dan ook meteen al vast, dat ik vooral die emotionele spanning moest zien weg te nemen. Hypnose is daarvoor een van de meest effectieve methoden en bij Marjo werkte het wonderwel.” „In de dagen na die eerste be-

handeling merkte ik dat ik veel rustiger was geworden,” vertelt ze. „Ik was altijd behoorlijk opvliegend en ik liep me vaak op te winden over de meest onbenullige dingen. En geloof het of niet, dat was ineens voorbij! Ik weet dat het een beetje ongeloofwaardig klinkt, maar het is écht waar. De gevolgen bleven niet uit, want na korte tijd begonnen ook de psoriasisverschijnselen aanmerkelijk te verminderen. Ik wist niet wat me overkwam!”

Op eigen kracht

Ik denk dat je aan den lijve moet hebben ondervonden hoe verschrikkelijk psoriasis is. Pas dan kan iemand zich echt voorstellen hoe het voelt voor de spiegel te staan en je eigen aangetaste lichaam te bekijken.” Marjo is nog steeds onder behandeling van Marcelino Lijesen. Hij is namelijk momenteel bezig zijn magnetiserende kracht aan te wenden om Marjo's eigen lichaam de energie te geven zelf de strijd aan te binden met de psoriasis. „Volgens mij heeft ieder lichaam in principe de middelen en de mogelijkheden iedere denkbare ziekte en infectie tegen te gaan,” zegt hij. „Door bepaalde omstandigheden wordt die kracht echter wel eens aangetast. In dergelijke situaties is het zaak dat tekort op te heffen en ik prijs mezelf gelukkig, dat ik die uitzonderlijke gave bezit. Ik weet heel zeker dat Marjo binnen zeer afzienbare tijd weer kerngezond zal zijn!”

© Wouter de Vries