

# ‘Ik kom voor een hooikoortsbehandeling, want dankzij Marcelino Lijesen ging ik afgelopen zomer fluitend door het leven’

**Schimmert** – “Mie sjwester piefet jiddere daag tswai peksjer tsiejarettje”, richt een onmiskenbaar uit Kerkrade afkomstige dame op tamelijk luide toon het woord tot haar buurvrouw. Kennelijk niet gehinderd door de aanwezigheid van de andere wachtenden, vertelt ze dat Jeanet, de zus in kwestie, jaren vergeefs probeerde om van haar rookverslaving af te komen. Telkens bleek de hang naar nicotine sterker. Tenminste, tot ze een paar maanden geleden op aanraden van een vriendin aanklopte bij Marcelino Lijesen. Wat eerder onmogelijk leek, bleek met hulp van de bekende alternatieve genezer geen enkel probleem. Twee behandelingen waren voldoende om tot de dag van vandaag geen sigaret meer aan te raken. “Jans modern, mit lasertherapie”, onthult de Kerkradse goedgemutst. Dat wil ze zelf ook wel. Vandaar dat ze in de wachtkamer van de Schimmertse praktijk zit.

“Komt u de eerste keer?”, vraagt ze even later aan de keurig in het pak gestoken heer die zich juist bij het gezelschap van hulpzoekenden heeft gevoegd. “Nee”, antwoordt de man ‘n tikkeltje korzelig en kiest een stoel aan de andere kant van de wachtkamer.

Voor de Kerkradse vormt dat geen beletsel en ze geeft haar nieuwsgierigheid de vrije loop. “Hardnekkige klachten?”, wil ze weten. Her en der worden de oren gespitst. “Toch hopelijk niets ernstigs?”, wordt aangedrongen. “Hooikoorts”, mompelt de man, om vervolgens alle aandacht op zijn mobieltje te richten. “Hooikoorts, midden in de winter, daar heb ik nog nooit van gehoord!”, werpt de vrouw tegen. Omdat hij begrijpt dat hij aan een nadere uitleg niet ontkomt, bergt de man de telefoon met een zucht op en vertelt zijn verhaal.

“Ik had al jaren elke lente en iedere

zomer ontzettende last van hooikoorts”, laat hij weten. “Doodmoe werd ik er van, want ik was vaak zo slap als een vaatdoek. De huisarts en de specialist hebben me pilletjes, poedertjes, drankjes en sprays voorgeschreven. Ik gebruikte medicijnen in hoeveelheden die beslist ongezond waren, maar van enige verlichting was niet of nauwelijks sprake. Maanden heb ik met rode ogen, een verstopte neus en een geïrriteerde keel rondgelopen. Regelmatig was ik zelfs te ziek om te werken. Afgelopen zomer heb ik echter geen centje pijn gehad. Dankzij Marcelino Lijesen, mag ik wel stellen. Hij behandelde me met een combinatie van magnetiseren en homeopathie. Vooraf had ik er eerlijk gezegd weinig vertrouwen in, maar zijn hulp heeft fantastisch voor me uitpakkt. Natuurlijk ben ik niet definitief genezen, maar ik kan u verzekeren dat ik verleden jaar ontzettend heb genoten van een klachtenvrije pollentijd. Nu, hartje winter, kom ik terug voor een nieuwe kuur, zodat ik de warme maanden goed toegerust tegemoet kan gaan.” “Laat de zomer maar komen”, voegt hij er met een mistroostige blik door het raam aan toe. Buiten regent het pijpenstelen.

“Ik zweer bij de behandelingen van Marcelino Lijesen”, mengt zich nu ook een op en top gesoigneerde roodharige vrouw van een jaar of veertig in het gesprek. “Ik kom net als meneer voor een hooikoortstherapie, maar veel belangrijker is dat dr. Lijesen me van mijn psoriasisklachten heeft verlost. Kent u psoriasis? Een afschuwelijke huidaandoening! Jeuk, pijn en lelijke plekken op de armen, in de knieholtes, op de buik of aan de onderkant van de borsten. Ik had ‘t allemaal en voelde me enorm geremd. Ik heb een haast oneindige reeks van artsen bezocht en er is van alles ge-



Marcelino Lijesen is behalve magnetiseur ook homeopaat, acupuncturist en hypnotherapeut. (Foto: Jan Valentijn)

probeerd om de aandoening beheersbaar te houden. Niets dat enig soelaas bood. Ik moest er maar mee leren leven. Ik was ten einde raad toen ik vijf jaar geleden bij Marcelino Lijesen aanklopte. Had ik dat maar eerder gedaan, maar ik wist niet eens van zijn bestaan. Het was een collega die me tipte. Ik ben haar eeuwig dankbaar. Met welgeteld zes behandelingen, waarbij magnetiseren met homeopathische middelen werd gecombineerd, wist Lijesen het ziektebeeld te overwinnen. Psoriasis mag dan wel ongewoonlijk zijn, maar ik heb al jaren nergens last van. Een nabehandeling is nooit nodig geweest. Ik zit zogezegd lekker in mijn vel en ben weer trots op mijn lichaam. Wel heb ik dus nog last van hooikoorts, maar ook dat blijf ik met de hulp van Lijesen de baas. Een kwestie van elk voorjaar een kuurtje en er is geen vuiltje aan de lucht.” “Ik ben verleden week de eerste keer

hier geweest”, maakt nu ook een in trainingspak gehulde man de anderen deelgenoot van de reden van zijn bezoek. “Ik ben een fervent voetballer. Amateur welliswaar, maar ik speel ondanks mijn 35 jaar in de hoogste klasse. Hoe dan ook, sinds het begin van het seizoen had ik last van zeurende pijn in mijn onderrug. Begin december werd het zo erg dat ik in de ziekenboeg belandde. Pijnstillers noch een reeks van fysiotherapeutische behandelingen brachten de oplossing. Daarmee dreigde ook de tweede competitiehelft een compleet fiasco te worden. Toen ik daarover met onze verzorger sprak, wees hij me op Marcelino Lijesen. Ik ben hier komen binnens trompelen, kon amper op de behandelafel klimmen. Ik kreeg acupunctuur en ben vervolgens gemagnetiseerd. Vooral dat magnetiseren vond ik indrukwekkend. Ongelofelijk wat die man in zijn handen heeft.

Al met al duurde het iets meer dan een half uur. Toen ik opstond was de pijn verdwenen. Nu voel ik dat m’n rug weer wat opspeelt, maar Lijesen verwacht dat de klacht met drie tot vier behandelingen tot het verleden zal behoren. Ik ben vol goede hoop. De training heb ik trouwens weer hervat.”

Marcelino Lijesen wordt tot ‘s lands meest vooraanstaande alternatieve genezers gerekend. Hij ontdekte al op jeugdige leeftijd dat hij kon magnetiseren, maar besloot daar vooralsnog niets mee te doen. “Ik wilde niet blind varen op een gave die me in de schoot is geworpen”, stelt hij daarover. “Daarom ben ik gaan studeren en ik heb me bekwaamd in onder andere massage, homeopathie, hypnotherapie en acupunctuur. Ook heb ik in de Verenigde Staten de universitaire studie Algemene Gezondheidsleer met goed gevolg afgerond. Ik ben gepromoveerd op het proefschrift ‘Health is more than the absence of illness’. Ik heb dus wel enige kennis vergaard, maar, ik kan het niet ontkennen, ondanks alle studie blijft magnetiseren een van de pijlers onder mijn werk. Anderzijds is het goed dat ik die kracht kan aanvullen en ondersteunen met de vakgebieden die ik me in de loop der jaren eigen heb gemaakt.”

Lijesen boekt opmerkelijke resultaten met de behandeling van de meest uiteenlopende klachten, zowel van lichamelijke als geestelijke aard. Ook helpt hij mensen bij het overwinnen van hun verslaving. Stoppen met roken kan dankzij een innovatieve lasertherapie zelfs met één consult. Wie meer wil weten over de behandelingsmogelijkheden of een afspraak wil maken kan zich wenden tot de praktijk voor alternatieve geneeswijzen, Bekerbaan 39 in Schimmert, 045-4042714.