

*Schimmerts fenomeen geeft mensen hun levensvreugde terug*

# ”Tegenwoordig ben ik gelukkig bij machte opzij te springen, dankzij die ‘gouden handjes’ van Marcelino Lijesen”

**Schimmert** – Wachtend in de wachtkamer op Marcelino Lijesen om een interview met hem af te nemen. Komt een man in keurig streepjespak druk zwaaiend naar binnen. Hij brandt nog voordat hij de deur goed en wel in het slot heeft los: “Nou daar rijdt me toch buiten iemand met zo’n scootertje bijna van de sokken. Dat had me een paar weken geleden niet moeten gebeuren, want dan hadden ze me met de ambulance kunnen afvoeren. Tegenwoordig ben ik gelukkig bij machte opzij te springen, dankzij die ‘gouden handjes’ van meneer Lijesen”. Hij haalt even diep adem en kijkt in het rond. “Maar daar hebben jullie natuurlijk allemaal zelf ook al kennis mee gemaakt.” Geen echte reactie van de aanwezigen, maar hij wil zijn verhaal duidelijk helemaal kwijt en vervolgt: “Het was zo dat ik mijn knieën niet meer kon buigen, ik liep op krukken en het leek erop of de gewrichten continu op slot zaten. Heel vervelend en vooral ook bijzonder pijnlijk. Zeker omdat ik door deze verkeerde en geforceerde manier van voortbewegen last van mijn rug, heupen en nek begon te krijgen. Ik kon mijn auto nauwelijks nog besturen en daardoor niet meer behoorlijk werken. Ik heb een eigen bedrijf en jullie kunnen dus wel raden hoe en wat. Ik kwam hier binnengekropen en moest geholpen worden om op de behandelafel te komen. Maar om er vanaf te komen was al veel minder ondersteuning nodig. Acupunctuur, een goede nekmassage en het leek wel alsof er een grensdel werd weggeschoven. Ik kreeg als het ware weer lucht.”

Een jonge vrouw die het verhaal aandachtig heeft beluisterd: “Nou dat klinkt zo ongeveer zoals het bij mij ook

is gegaan. Ik kom hier nu voor de derde keer en kwam hierheen met het idee van een laatste redmiddel. Ik liep al jaren rond met een stevige pijn in mijn onderrug. Ik weet niet exact meer wanneer en eigenlijk misschien nog wel belangrijker waardoor het begonnen is, maar ik vermoed dat het een overblijfsel is van mijn zwangerschap. Het begon op een gegeven moment al als ik opstond en het werd gedurende de dag alleen maar erger. Van fatsoenlijk functioneren was allang geen sprake meer, ik keek de dagen, weken om en was nog te moe om samen met mijn zontje een blokkentoren te bouwen. Zo ongeveer overal ben ik geweest om een diagnose te laten stellen, die dan met goed gevolg behandeld zou kunnen worden; maar zonder resultaat. Ik zat behoorlijk diep in de put toen iemand mij attendeerde op de praktijk van Marcelino Lijesen. Ik dacht in eerste instantie een beetje lichtmoedig over de mogelijke resultaten, dit kwam doordat ik min of meer murw ‘geslagen’ was door alle medische adviezen. Maar dit gevoel verdween vrijwel direct na de eerste behandeling, nou het was werkelijk een openbaring. Ik werd behandeld met acupunctuur, maar was nog het meest onder de indruk van het magnetiseren. Dit geeft een werkelijk verbluffend effect, het is iets dat eigenlijk niet te omschrijven is. Je moet het zelf voelen”. “Klopt.”, vult de man aan. “Dat is precies wat ik bedoel. De warmte die vanuit de handen van Marcelino je lichaam instroomt en daar zijn werk gaat doen.”

Een oudere vrouw die zich tot nu toe nog niet in het gesprek heeft gemengd, maar met potlood en puzzelboekje in de hand heeft zitten kijken



Marcelino Lijesen is behalve acupuncturist ook homeopaat, hypnotherapeut en magnetiseur. (Foto: Jan Valentijn)

naar de entree en het daarop volgende relaas vertelt haar verhaal: “Kijk eens wat ik hier in mijn handen houd, en dan is het potlood nog het meest wonderbaarlijke. Puzzelen is altijd mijn lust en mijn leven geweest. Ik vulde elke prijsvraag in, en won op een gegeven iedere week wel één of meerdere prijzen. Tot het moment dat ik last begon te krijgen van fibromyalgie klachten, ik had afschuwelijke pijnen in mijn hele lichaam en met name in mijn vingers, polsen en ellebogen. In het begin viel het allemaal nog wel te doen, wat het puzzelen betreft bedoel ik dan, maar op een gegeven moment kon ik helemaal niks meer met mijn vingers. En dan heb ik het nog niet alleen over de pijn, maar zeker ook over de controle over je lichaam die je verliest. Na vele bezoeken aan diverse specialisten in het ziekenhuis en het uitproberen van een nog grotere hoeveelheid medicijnen, had ik het hele-

maal gehad. Ik kwam mijn huis en vaak zelfs mijn bed niet meer uit. Totaal gedesillusioneerd, suf van de zware medicijnen en lusteloos zat ik de dagen om te kijken. Op een gegeven moment zei een goede vriendin van mij: “Nu is het genoeg geweest, ik kan het niet meer aanzien dat je hier zo zit, je bent ziek en daarbij ook nog eens depressief. Weet je waar jij eens heen moet: naar Schimmert. Daar zit iemand die je kan helpen.” Ik wist niet wat ik ervan moest denken, maar had nog net het vermogen om te begrijpen dat mijn leven op deze manier zou uitmonden in een uitzichtloze situatie, en besloot een afspraak te maken. Drie maanden geleden kwam ik binnen en zat hier te wachten, als een hoopje ellende en zoals jullie kunnen zien nu zit ik hier paraat met mijn boekje; de eerste prijzen beginnen alweer binnen te komen. Ik heb behalve mijn gevoel in de vingers en de rest van mijn li-

chaam ook zeker mijn levensvreugde terug gekregen. En dat allemaal zonder van die medicijnen waar je zo slaperig van wordt. Marcelino is echt fenomenaal.”

Marcelino Lijesen wordt tot 's lands meest vooraanstaande alternatieve genezers gerekend. Hij ontdekte al op jeugdige leeftijd dat hij kon magnetiseren, maar besloot daar vooralsnog niets mee te doen. “Ik wilde niet blind varen op een gave die me in de schoot is geworpen”, stelt hij daarover. “Daarom ben ik gaan studeren en ik heb me bekwaamd in onder andere massage, homeopathie, hypnotherapie en acupunctuur. Ook heb ik in de Verenigde Staten de universitaire studie Algemene Gezondheidsleer met goed gevolg afgerond. Ik ben gepromoveerd op het proefschrift ‘Health is more than the absence of illness’. Ik heb dus wel enige kennis vergaard, maar, ik kan het niet ontkennen, ondanks alle studie blijft magnetiseren een van de pijlers onder mijn werk. Anderzijds is het goed dat ik die kracht kan aanvullen en ondersteunen met de vakgebieden die ik me in de loop der jaren eigen heb gemaakt.” Lijesen boekt opmerkelijke resultaten met de behandeling van de meest uiteenlopende klachten, zowel van lichamelijke als geestelijke aard. Ook helpt hij mensen bij het overwinnen van hun verslaving. Stoppen met roken kan dankzij een innovatieve lasertherapie zelfs met één consult.

Wie meer wil weten over de behandelingsmogelijkheden of een afspraak wil maken kan zich wenden tot de praktijk voor alternatieve geneeswijzen, Bekerbaan 39 in Schimmert, 045-4042714.